

# Sjælekraft

*Af samme forfatter*

Sjælefrø 2012  
Lyt 2012



Michael von Bülow

# Sjælekraft



VĚRGIL

*Sjælekraft*

© Michael von Bülow 2012

Udgivet af forlaget Vergil, [www.vergil.dk](http://www.vergil.dk)

Tryk: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland

2. udgave

ISBN 978-87-995127-2-0

# Indhold

	SIDE
KÆRLIGHEDENS VILJE .....	7
KÆRLIGHEDENS VÆSEN .....	59
KÆRLIGHEDENS VEJ .....	111
VERSFORTEGNELSE .....	162

# Kærlighedens vilje



1

*Gud er jeg, kærlighed i ånd.*



*Kærlighedens favn,  
gylden som en dagning,  
kender du dens navn,  
mærker du dens dragning?  
Af en kærlig kæmpehånd  
er et gyldent hjertebånd  
lagt om hele verden.*

2

*Min vilje er viljen til kærlighed.*



*Gennem altings tankestrøm,  
sendt fra tankens trone,  
farvet af en gylden drøm,  
lyder der en tone.  
Blød, men fyldt med livets kraft  
flyder den som træets saft  
gennem livets stamme.*



3

Troen på mig er troen  
på kærlighed.



Se, hvad der sig dølger  
på den lave grund,  
ført med blæst og bølger,  
slebet blank og rund.  
Efter storm, i stille hav  
venter glimt af gyldent rav  
på et vågent øje.

4

*Min kærlighed er evig.*



*Går ved aften sol på hæld,  
kan du derpå stole:  
I dit hjertes dybe væld  
stråler det fra sole.  
Evigt sjælens kerte  
våger i dit hjerte,  
både dag og nat.*

5

*Min kærlighed er altomfattende.*



*Stille som et "amen"  
hvisket af en mægtig mund  
holdes alting sammen,  
holdes verden hel og rund.  
Kun et enkelt ord  
samler denne jord  
med sin kraft og styrke.*

6

*Min kærlighed gennemtrænger alt.*



*Mindre end et silkeslør  
for en åben rude  
kan en tyk og aflåst dør  
holde kraften ude.  
Båret af en englevind  
trænger kærligheden ind  
ad en uset sprække.*

7

*Min kærlighed overvinder alt.*



*Selv det største bjerg,  
stræbende imod det høje,  
skrumper til en dværg,  
som for kraften sig må bøje.  
Mod den rene hjertepagt  
rækker ingen jordisk magt,  
fejler alle våben.*

8

*Jeg er Solens gyldne stråler.*



*Varme hænder rækker ud,  
aer dig på kinden,  
sætter slør på vårens brud,  
luner forårvinden.  
Glade hjerter nynner,  
alt på ny begynder  
som for første gang.*

9

*Jeg er regnen, der væder jorden.*



*Hørt bli'r jordens bøn,  
når på regn den sukker,  
mild er himlens løn,  
skyen sig oplukker.  
Elementers møde  
skaber liv og grøde,  
spirer af et frø.*

10

Når regnen møder jorden, undfanges  
kærlighedens væsen.



Med den første dråbe  
i det tørre sand  
tør en ørken håbe,  
tro på livets vand.  
Håbet er forvandling,  
kærlighed i handling,  
lindring af en tørst.