

Lyt

*Af samme forfatter*

Sjælefrø 2012

Michael von Bülow

# Lyt

VĒRGIL

*Lyt*

© Michael von Bülow 2012

Udgivet af forlaget Vergil, [www.vergil.dk](http://www.vergil.dk)

Tryk: Books on Demand GmbH,

Norderstedt, Tyskland

1. udgave

ISBN 978-87-995127-1-3

# Indhold

	SIDE
DIGTE 2007-2011 .....	9
Devadans .....	10
Tanken bag alt .....	11
Sjælens manifest .....	12
Høst .....	14
Evolution .....	15
Barndommens land .....	16
Vårens vej .....	17
Lysets kald .....	18
Sand I .....	20
Sand II .....	21
Hjertets katedral .....	22
Lyt .....	24
Der hvor vejen drejer .....	25
Global opvarmning .....	26
En hund ved navn Karma .....	27
Det første skridt .....	28
At ofre et strå .....	29
Sfærisk symfoni .....	30
Kloderier .....	31
Morgenstemning .....	32

Septemberlykke .....	33
Englevingevej .....	34
En bøn fra engleriget .....	35
Englevuggevise .....	36
Engleuro .....	37
De vilde engle .....	38
Min indre engel .....	39
Oktoberdigt .....	40
Altings rytme .....	41
Flyv .....	42
Et lys blev tændt .....	43
Kongekim .....	44
Vandtra .....	46
Led mine hænder .....	47
Det hele af det halve .....	48
Basho .....	50
Naturligt vis .....	50
Hele verden .....	51
Morgengave .....	51
Sidste dag .....	52
Ode til vor klode .....	54
Klimaforandring .....	57
Forårsklokker .....	58
Klokke, kim .....	59
En sang fra jorden .....	60
Hjertelig jul .....	62
Jeg tror på det evige liv .....	64
Februar hvid .....	66
Fastelavn, vinters savn .....	68
Den sidste sne .....	69
Påskeliljen .....	70
Evighedens lys .....	72
Bring, marts, bring hid .....	73
En rose uden torne .....	74
Tillid og tro .....	76

Troskylds gave .....	77
Der flyder en kilde .....	78
Jeg fylder mit kar .....	79
Den stærkeste kraft .....	80
Når jeg er stille .....	82
Tak for en sommer .....	83
Vidne ret om lyset .....	84
Den gamle eg .....	86
Skyggernes flugt .....	88
Majvals .....	89
Sandheds tro .....	90
Ske din vilje .....	91
Livets skole .....	92
Æret være livet .....	93
Aftensang .....	94
Lucia .....	96
Evigt skal du vandre .....	98
Vinterhvile .....	100
Vinterglæde .....	101
Bag ved hjertets port .....	102
Dannelse .....	104
Bygge bygge bro .....	104
Musik .....	104
Læring .....	105
Vejen op .....	105
Se .....	105
Sommerhymne .....	106
Tænk, hvis jeg var gud .....	108
Elegi .....	116
Mere er det lyset .....	117
Syv vilde svaner .....	118
Nu stiger lærken på trillen .....	119
Aldrig låset, altid åben .....	120
Hvorledes kan jeg tvivle .....	121
Engle på jord .....	122

I en engels skygge .....	123
Gralsriget .....	124
Novembermåne .....	126
Mørket i december .....	127
Hjertetråde .....	128
Lotushjerte .....	130
DE 12 STJERNETEGN .....	133
Introduktion .....	134
Tanken, der skaber (Vædderen) .....	136
Planen (Tyren) .....	137
I sjælens ånd (Tvillingerne) .....	138
Det oplyste hus (Krebsen) .....	139
Konge af hjertet (Løven) .....	140
Verdensmoder (Jomfruen) .....	142
Linedanser (Vægten) .....	143
Den sejrende kriger (Skorpionen) .....	144
Stjernes kud (Skytten) .....	146
Bjergets pagt (Stenbukken) .....	147
Livets vand (Vandbæreren) .....	148
Opstigning (Fiskene) .....	149
ENGLENE I MIG .....	151
Introduktion .....	152
Solenglen .....	154
Skaberenglen .....	155
Livsenglen .....	156
Kærlighedsenglen .....	157
Visdomsenglen .....	158
Korsenglen .....	159
Regnbueenglen .....	160



## DIGTE 2007 - 2011

## DEVADANS

Dansende, dansende, sitrende, sansende,  
dirrende, virrende, svajende, svansende

livsfug på glitrende guldsmedevinger  
luften med legende lethed betvinger,

lystigt de tripper på tåspidser fine,  
leger tagfat langs en spindelvævslinje,

skovsøen smukt deres svævekunst spejler,  
skygger om solens opmærksomhed bejler,

stemmer som sølvklokker klinger i dur,  
klange fra skabelsens grundpartitur.

## TANKEN BAG ALT

Tænk, hvis en tanke så stor og så mægtig,  
at hele vor verden den let ville favne,  
med alt fra en hval til det mindste insekt i  
og fugle og fisk med eksotiske navne,

var udtænkt på forhånd, før alting begyndte,  
og solen med glødende ildhu sin lue  
himlen for første gang prægtigt lod pynte  
for mennesker siden med fryd at beskue.

Tænk, hvis det sted, hvor vi har vores færden,  
blev til gennem tankernes skabende leg,  
og tænk, hvis det væsen, der skabte vor verden,  
engang var et væsen som du og som jeg.

## SJÆLENS MANIFEST

Jeg er det kærtegn, der strejfer dit sind,  
nænsomt og blidt som den flygtigste brise,  
et vuggende vindpust, der stryger din kind  
og nynner en strofe af barndommens vise.

Jeg er den stemme, der maner til dåd  
med netop de ord, du har brug for at høre,  
gi'r dig et velment og faderligt råd  
om, hvad det er bedst og fornuftigst at gøre.

Jeg er det glimt af din fremtid, der står  
tilbage af drømmen, når natten er omme,  
løfter en flig for de ønsker, du får  
opfyldt i tider, som endnu skal komme.

Jeg er de tanker, der driver som dug,  
dråber af indsigt, guddommeligt sande,  
der under forklarelsens salige suk  
falder som kølige dryp på din pande.

Jeg er det tempel, der lueforyldt  
stråler fra kundskabens højeste tinde,  
vogter din gral, til dens bæger er fyldt  
med visdom, du gennem erfaring skal vinde.

Jeg er den klokke, der falder i slag,  
ringer til ro, når din rejse ta'r ende,  
og vækker dig varsomt, når atter en dag  
tilbage til verden du ønsker at vende.

Jeg er den skæbne, det står i din magt  
frit at forvandle til lys eller skygge,  
træder du blot på de sten, der er lagt,  
har du den enkleste opskrift på lykke.

## HØST

Så nærved den må briste,  
står jordens bue spændt  
med markens milde gaver,  
som er fra himlen sendt.

Og tusind gyldne pile  
er alt på strengen lagt,  
en skov af strunke stilke  
i opadstræben strakt.

Den hele sværm har sigte  
mod ét og samme mål –  
en skive, hvorpå blusser  
et stort og himmelsk bål.

For hvad af jord udspringer,  
er født til nok engang  
med kilden at forenes,  
hvoraf alt livet sprang.

## EVOLUTION

Du dør som blad  
og fødes som kvist.

Du dør som kvist  
og fødes som gren.

Du dør som gren  
og fødes som træ.

Du dør som træ  
og fødes som skov.

Du dør som skov  
og fødes som jord.

Du dør som jord  
og fødes som stjerne,

et glimt i et nyt univers  
i det fjerne.

## BARNDOMMENS LAND

Hvor findes så rent og enkelt et udtryk for  
skaben som barnets uskyldige leg,  
når selve det udtrykte billed' på menneskets  
skabende evne bli'r skaber i sig.

Kunne jeg rejse, om blot for en dag, for en  
time tilbage til barndommens land,  
skabe en verden, som helt er min egen, med  
snehvide strande og slotte af sand,

væve et flyvende tæppe og svæve med  
vinde, der blæser fra skabelsens gry,  
glemme mig selv i et hjørne af tiden,  
glemme at blive som voksen på ny.



## VÅRENS VEJ

Lyset lokker vandringsmanden  
ud på vårens vej.

Fyldt er ranslen med april –  
før han ta'r sit første hvil,  
har han vandret uden il  
milevis af maj.